

SCHOLIEREN BASISCHOOL DE VLIEGER WERKEN AAN NIEUWE GRAFFITIBORDEN

In het parkje aan het Gouverneur Baron van Hövellplein staan al sinds de aanleg een aantal graffitiborden die al een keer zijn overgeschilderd door kinderen en buurtbewoners.

De borden zijn nu zo langzamerhand aan vervanging toe, ze zijn verweerd en opnieuw overschilderen heeft nu geen zin meer.

Het plan werd dus geboren om de borden te vervangen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar al gauw was BS de Vlieger bereid om met kinderen van de school aan het project mee te doen.

Ook onze damesschilderclub Indigo was



enthousiast en sloot aan bij het project. Zij wilden twee van de zes borden gaan beschilderen.

We konden dus van start. Trees Verburg van de Stichting Oscar, een stichting die zich op



cultureel gebied bezighoudt met kinderen, wilde het project leiden. Het onderwerp 'kasteel' sprak iedereen aan en met wat voorbeelden van de activiteiten in het kasteel was het goed werken. Tijdens het project sloten nog andere kinderen aan die even enthousiast als de anderen aan het werk gingen. De borden zijn op dit moment nog niet helemaal klaar, maar er wordt gedacht aan een feestje tijdens de onthulling in het voorjaar van 2021.

De eerste contacten zijn al gelegd met de mensen van het kasteel. Zij willen graag mee doen bij de ingebruikname van de borden op het Gouverneur Baron van Hövellplein. Natuurlijk zijn alle buurtbewoners hierbij graag uitgenodigd.

Wordt vervolgd!



Aan het einde van een jaar waarvan aan het begin niemand had kunnen bedenken hoe allesoverheersend een virus voor iedereen kon zijn, wil ik iedereen met optimisme een geweldig 2021 wensen en laten we 2020 snel vergeten.

Namens het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden,

Jo Hermanns, Voorzitter



Achttiende jaargang, nummer 4
NIEUW(S)
december 2020

IN DIT
NUMMER O.A.:

- Wandelen met gedichten
- Nieuwe munt Kasteel Hoensbroek
- Interview: Cila Offermans
- Frisse wind
- Schopla: Wensboom
- Heemkunde: boek over de Akerstraat
- Broeklandterrein wordt 'Pauzepark'

Stichting Buurtbeheer



EIGEN ERVARING ALS DRIJFVEER

Interview met initiatiefneemster Cila Offermans van 'Zonder woorden'

Er zijn van die plekken in onze wijk waar je duizenden keren voorbijrijdt of loopt, zonder te beseffen of je af te vragen wie er woont en wat mensen er doen. Tegenover de plek waar vroeger de Heilig Hartschool stond, staat zo'n huis. 'Kun je eens met mevrouw Offermans gaan praten, die heeft wel wat te vertellen', werd mij door de redactie van Buurtberichten gevraagd. 'Ze doet iets met voedselbanken of zo en helpt mensen die hulp nodig hebben.' Ik bel aan en de deur wordt opengedaan door bewoonster Cila, verzorgster van haar gehandicapte dochter, en een van haar twee schattige honden die ze pas geleden uit Roemenië heeft laten komen. Ze praat honderduit over armoede in onze wijk en hoe daarmee wordt omgegaan. Maar ook over wat er in haar eigen verleden ertoe aanzette om zich met het project 'Zonder Woorden' in te zetten voor de medemens.

"Ik heb twee kinderen: Tatjana met het Downsyndroom, en een zoon Sonny. Ik heb in mijn leven veel leed meegemaakt en dat was ook de reden dat ik later mensen ben gaan helpen. Ik weet wat het is om ellende te hebben, maar ik was ook sterk genoeg om er weer bovenop te komen. Sinds jaren ben ik nu bezig om minderbedeelden te helpen, mensen die er niet of nauwelijks bovenop komen. Maar we brengen ook spullen naar bejaardenhuizen of we knappen huizen op bij mensen in het weekend. Nu met Sinterklaas hebben we 42 kinderen die niets in hun schoen krijgen, maar waar wij wel al de cadeaus klaar voor hebben staan. En iedere zaterdag delen we groenten en fruit uit vanaf kwart over zeven."



Ik heb via Facebook proberen te achterhalen wat 'Zonder Woorden' eigenlijk is, maar ik vond niets over je werk...

"Nou, op Youtube staan veel filmpjes hoor. Maar de groep mensen van Zonder Woorden die hier komt is op Facebook een besloten groep. Onze insteek is dat we geen duizenden leden willen, maar alleen de 'goede' leden. Eigenlijk zijn we een Facebookfamilie. Als binnen die groep iemand problemen heeft, dan helpt iedereen mee. We hebben dan bijvoorbeeld in een mum van tijd een huis ingericht.

Ik vond dat nogal wat mensen in Hoensbroek ongezond leefden en aten, dus ik vind het heel erg fijn dat we verse groenten en fruit kunnen uitdelen, want dat is wel nodig voor de toekomst."

Je stelt dus voedselpakketten samen...

"Ik heb eerst in Landgraaf een voedselbank gehad, maar daar ben ik mee gestopt. Ik had 150 gezinnen die ik daarmee van voedsel voorzag. Met Zonder Woorden doe ik het anders. Mensen hebben allemaal pasjes: een rood pasje voor mensen met kinderen, en het andere als ze geen kinderen hebben. Ouders met kinderen hebben voorrang en het wordt steeds drukker. 's Zaterdag om half zeven staan de mensen al aan de poort, terwijl we pas om kwart over zeven beginnen. Wij krijgen het voedsel van Groente en fruit Gubbels uit Egelshoven."

..Je moet zelf ellende hebben meegemaakt om dit werk te kunnen doen...

Wat heeft je er toe aangezet om met het initiatief te starten?

"Ik heb enorm veel meegemaakt in mijn leven. Daardoor heb ik tijden gehad waarin ik zelf niets te eten had. Je moet zelf ellende hebben meegemaakt om dit werk te kunnen doen. Je moet het kunnen begrijpen wat mensen doormaken. Ik ben dit initiatief begonnen en het werd groter en groter. We hebben nu een heel sterk team van vijf vrijwilligers die helpen bij het uitdelen van groenten en fruit, maar ook andere spullen. We zouden dit nooit kunnen doen zonder sponsors zoals bijvoorbeeld Groente en fruit Gubbels die de groente die overblijft van de zaterdagmarkt in Egelshoven aan ons doneert. Maar ook Moniek Fashion, Di's Sweet in Heerlen, Goudtempel of Bianca's dierenvoerders. Ook voor de kerstdagen hebben we weer veel spullen van onze

sponsors gekregen die we kunnen uitdelen aan minderbedeelden. Onze sponsors blijven ons steunen omdat ze zien dat hun spullen echt bij de mensen terechtkomen die het nodig hebben."

Hoeveel mensen of gezinnen komen hier op een zaterdag?

"Op dit moment hebben we ongeveer zestig gezinnen. En toch houden we nog veel spullen over. Zonde! We steunen ook de voedselbank in Landgraaf en een groep in Stein. Eigenlijk ook wel jammer, want ik zou het spul het liefst allemaal in Hoensbroek willen uitdelen. Volgens mij zijn er veel mensen in de wijk die er gebruik van zouden kunnen maken, maar veel mensen zijn niet te bereiken. Er is pas geleden een aanhangwagen vol spullen



weer vertrokken, terwijl ik weet dat er veel behoefte aan is. Mensen schamen zich ook. Dat zou niet moeten. Schaamte moet niet erger zijn dan honger. Als mensen schaamte erger vinden dan de honger van de kinderen, dan ben ik snel uitgepraat."

Ik las vanmorgen dat door de coronacrisis nogal wat mensen in financiële problemen zijn gekomen. Merk jij daar iets van?

"Ik denk dat de drempel om bij ons voedsel te komen halen erg groot is. Maar ook die mensen zijn moeilijk te bereiken. Mensen betalen wel één Euro, maar dat is om zelf uit de transportkosten te komen. En bedenk: wij zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook door omstandigheden kun je in de financiële problemen komen. Ook voor die mensen zijn wij er. Voor die Euro heb je hier de hele week groente en fruit. De meeste mensen komen uit Hoensbroek, maar er is ook iemand die elke week met de fiets vanuit Molenberg komt, weer of geen weer. Maar zoals gezegd: we weten dat er veel meer mensen gebruik van onze dienst kunnen



maken, maar veel mensen zijn op zichzelf tegenwoordig. De voordeuren zijn dicht en achter die gesloten deuren zit de meeste ellende.

Ook al heb je een vette auto voor de deur, dat wil niet zeggen dat je ijskast is gevuld. Die auto kan in betere tijden zijn gekocht. Of mensen die door ziekte thuis moeten blijven; ook voor die mensen moet de hypotheek betaald worden. Vroeger maakte je kennis je kapotte auto of de buurvrouw soep. Die tijd moet terug komen, de mensen moeten elkaar weer meer helpen. Armoede leidt er ook toe dat huizen slecht onderhouden worden of dat afval op straat wordt gedumpt."

Als mensen schaamte erger vinden dan de honger van hun kinderen, dan ben ik snel uitgepraat!

Op mijn vraag hoe ze zelf haar dag doorkomt, vertelt Cila over haar dochter die het syndroom van Down heeft. Dochter Tatjana is inwonend en ze verzorgt haar intensief dag in dag uit. Dat kan ze doen door haar opleiding die ze op haar veertigste ging volgen en ervaring in de gehandicaptenzorg. Tatjana werkt: "Ze brengt de post rond, doet de was en veel werk in het huishouden. En ze is de mascotte van de groep mensen die hier de voedselpakketten komt op halen op zaterdag. Iedereen is gek met haar!"

Zijn er gevallen van mensen waarvan je denkt: hoe is het zo ver kunnen komen dat ze in zo'n armoedige situatie terecht komen en bij jou het eten komen halen?

"Kijk: ik heb zelf heel veel meegemaakt; in mijn jeugd, blijf-van-mijn-lijfhuizen en zo. Maar ik heb mezelf er, ook op eigen kracht, uitgeworsteld. Dat maakte me sterk. Tegenwoordig is er veel meer hulp. Soms ligt

de oorzaak van de situatie waarin ze verkeren bij de mensen zelf. Sommige mensen krabbelen weer uit het dal, mede door mijn hulp, anderen blijven jaren in zo'n situatie. Ik heb geleerd om zuinig te leven, maar daar is tegenwoordig niet iedereen meer toe in staat, of wil dat. Ook al worden ze door de gemeente begeleid, bijvoorbeeld via bewindvoering. Sommig beleid van de gemeente of overheid is mijns inziens te gemakkelijk en te vrijblijvend. Daar zou eigenlijk eens beter naar gekeken moeten worden. Rantsoenen, zuiniger leren leven zou soms op langere termijn beter werken. Schrijnend is dat kinderen nogal eens de dupe worden van de situaties thuis."

Hoe ziet onze wijk er over 25 jaar uit als het aan jou zou liggen?

"Ik zou heel graag een kindertehuis willen hebben. Om de kinderen die het écht slecht hebben een goede kans te geven in hun leven en zichzelf te leren redden. Leren koken, want dat is er tegenwoordig niet meer bij. Het is tegenwoordig airfryer of magnetron. Groentetuintjes aanleggen ook, zélf eten verbouwen. We moeten terug naar hoe dat vroeger ging. Ja, een kindertehuis, dat zou ik willen hebben in de wijk, want om eerlijk te zijn: ik denk dat de toekomst voor sommige kinderen moeilijk gaat worden. De tijden worden harder: ontslagen en meer buitensporig gedrag van mensen. Ik heb zelf álles meegemaakt en ken álle manieren van mensen om aan geld en eten te komen. En daarom weet ik ook waarmee ik mensen kan helpen en waarmee ik mensen niet wil of kan helpen."

Heb je nog een boodschap voor de lezers van Buurtberichten?

"Ja. Ik ken Hoensbroek uit andere tijden. Maar Hoensbroek is zo mooi aan het worden en aan het opbloeien. Laten we met z'n alle de handen in elkaar steken en er wat moois van maken, volhouden. Laat Hoensbroek weer

groeien! En daarom vind ik het ook zo mooi om groente en fruit te kunnen uitdelen aan de mensen en ze zo gezond te houden. De deuren moeten weer opengemaakt worden en er voor elkaar zijn. Laat niet vanwege die ene rotte appel de anderen vallen. Praat met elkaar. In onze groep kan dat. Maar ook: maak voor jezelf een potje waar je wat geld in stopt als het even wat beter gaat. Voel je je eenzaam: kom bij onze groep, schaam je niet. LAAT SCHAAMTE NIET ERGER ZIJN DAN HONGER!"

Ik zou heel graag een kindertehuis willen hebben...

De vrijwilligers van Zonder Woorden zetten zich in voor minderbedeelde mensen en staan hun met raad en daad bij.

Met en voor elkaar werken ze aan een leefbare maatschappij. Daarbij hebben ze veel sponsors zoals groenteboer Matthieu Gubbels die ze elke zaterdag groente en fruit brengt, en bakker 't Stoepke die elke zaterdag gebak en brood sponsort. Ook is er mascotte Tatjana, die hen geweldig ondersteunt met het uitdelen elke zaterdag, en daarbij snoepzakjes maakt. Verder zijn er sponsoren zoals Bianca Dierenvoerders, Het Streeperskruis, Broodje Pani, Star Fashion by Moni, Goudtempel, Di's Sweet, Rachel Nails, Gemeenschapshuis Concordia, Spray Tan aan Huis, De Inwasser, Fastfood on the road, Danny's Bloemen en Kadoshop, en vele anderen meer.

Met de feestdagen staan ze klaar voor ouders en kinderen. Voor Sinterklaas is er een cadeautje voor de kinderen en met Kerstmis een big shopper vol levensmiddelen. Dus voor medemensen van alle leeftijden staan ze geheel vrijwillig klaar.

Mochten er nog mensen zijn die graag groente en fruit willen komen halen in hartje Hoensbroek, dan is dit mogelijk.

Dit kan op het adres :
Juliana-Bernhardlaan 150, ingang
Keukenweideweg bij de grote witte poort,
elke zaterdag om 19.15 uur. Je kan je ook
aanmelden bij iemand van het Team,
Cila Offermanns
Jozef Melchers
Ine Coort
Elly van den Heuvel

We heten jullie van harte welkom!

VOORMALIG BROEKLANDTERREIN WORDT 'PAUZEPARK'

Het Broeklandcollege is in 2009 gesloopt en sindsdien ligt het terrein in het centrum van Hoensbroek braak.

In die periode is door bewoners van de Zandstraat een plan gemaakt om, in samenwerking met L'Ortye Zand- en Transport BV, een tijdelijk park in te richten op die plek. De exacte datum van start uitvoering is nog niet bekend, maar dat zal in elk geval voor het eind van het jaar zijn. Vanaf dat moment gaat L'Ortye aan de slag om grond uit te rijden over het terrein. Het Pauzepark is tijdelijk omdat het terrein nog altijd kan worden bestemd voor nieuwbouw. Naar verwachting is het park klaar in de loop van 2021.

De bewoners hebben samen met L'Ortye een plan bij de gemeente ingediend om het terrein om te toveren tot een prachtig park.

In het park komt een speelplek voor jongeren. Ook worden een trapveldje en een klimheuvel aangelegd. De klimheuvel krijgt boomstammen waarop naar hartenlust kan worden geklauterd. Als er in de winter sneeuw ligt, kan er ook worden gesleed. Verder worden wandelpaden aangelegd en een klein regenwaterbuffer.

Het park krijgt de naam Pauzepark.

De naam is op twee manieren uit te leggen. Bewoners en medewerkers van bedrijven in het centrum kunnen er terecht om te genieten van hun pauze. Maar de naam pauze geeft ook het tijdelijke karakter van het park aan omdat het mogelijk blijft dat er in de toekomst gebouwd wordt.

Werkzaamheden starten binnenkort.

Vanaf de start rijden er regelmatig vrachtwagens naar het terrein. De grond die wordt gebracht, is geschikt als ondergrond voor spelende kinderen. Nadat het heuvelachtige terrein is aangelegd volgen de paden en de regenwaterbuffer. De gemeente zorgt voor het gras en de bloemperken. De bewoners gaan het terrein beheren. Ook richten ze een deel van het terrein zelf in.

De gemeente wilde over deze werkzaamheden een informatiebijeenkomst houden.

Dat gaat nu echter niet, vanwege de maatregelen die gelden rondom corona. Daarom wordt deze informatie nu verspreid via Buurtberichten en een nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Kelly Damoiseaux. Telefonisch kan dat op nummer 045 560 4683. Mailen kan ook, naar: k.damoiseaux@heerlen.nl.

Pauzepark in het kort:

- > Bosbeplanting
- > Jeugd ontmoetingsplek
- > Speelheuvel
- > Voetbalveldje
- > Kinderspeelplek
- > Wandelpaden
- > Parkeerplaatsen



HEEMKUNDEVERENIGING PRESENTEERT NIEUW BOEK: De Akerstraat, van Akerweg tot Akerstraat-Noord

Onder auspiciën van de Heemkundevereniging Hoensbroek is eind november 2020 de nieuwste uitgave in de reeks Hoensbroekse Monografieën verschenen. Het is het zesde boek en het laatste vervolg in de serie over de belangrijkste straten van Hoensbroek en ook nu samengesteld en geschreven door het schrijversduo Hein Giesen & Hein Bisschops. Het boek getiteld 'De Akerstraat, van Akerweg tot Akerstraat-Noord' is maar liefst 236 bladzijden dik en staat boordevol nooit eerder vertoonde foto's en wetenswaardigheden uit het rijke verleden van deze ooit zo belangrijke straat.

De oude Akerweg was al vanuit de tijd dat paard en wagen nog de belangrijkste vervoermiddelen waren, tot ver in de jaren zestig een schakel in het traject tussen de bisschopssteden Aken en Roermond. Door de komst van de Staatsmijn Emma die in 1914 in productie ging, kwam de ontwikkeling van deze straat in een ongekende stroomversnelling.

Het werd voor de Tweede Wereldoorlog dé hotspot van de Oostelijke Mijnstreek en bleef tot ver in de jaren zestig een bruisende straat, met een keur aan winkels en cafés. In het boek worden niet alleen de vele winkels die de straat ruim 100 jaar lang omzoomden beschreven, maar het geeft ook terugblik op de opkomst en teloorgang van de Staatsmijn Emma en natuurlijk wordt ook de tramlijn niet vergeten.

Gedwongen door de coronasituatie kon er jammer genoeg geen boekpresentatie plaats vinden.

Het boek dat slechts € 14,95 kost, is vanaf eind november te vinden in de schappen bij de plaatselijke boekhandel en is natuurlijk verkrijgbaar bij beide schrijvers.

Dit boek (voor velen een welkom kerstcadeautje) is in deze weken waarin wij gedwongen zijn om zoveel mogelijk achter de geraniums te blijven, een welkome gast om eens terug te kijken op de jaren dat onze opa's de kost verdienden als mijnwerker en 's zondags met oma over de Akerstraat flaneerde of samen een dansje waagden in een van de vele cafés.



Bestellen en hoe?

U kunt het boek bestellen door € 14,95 te storten op rekeningnummer NL03 INGB 0001 8862 28 t.n.v. H. Giesen, met een duidelijke vermelding van uw naam en adres. Binnen Hoensbroek krijgt u het boek dan binnen enkele dagen thuisbezorgd. Buiten Hoensbroek uiteraard met bezorgkosten en is de prijs € 19,90. Voor meer inlichtingen of als telebankieren voor u te moeilijk is kunt u Hein Giesen ook bellen 06 18828428 of mailen; heingiesen@home.nl en een afspraak met hem maken.

AKTIE!!!!

Voor de lezers van dit buurtblad hebben we een extra aanbieding in huis.

U kunt het boek **De Akerstraat**, samen met het eerder verschenen boek **De Heisterberg** (verschenen maart 2020) als pakket kopen voor slechts **€ 19,95** (normaal €24,90) Uiteraard alleen rechtstreeks af te halen of te bestellen bij Hein Giesen of door simpel dit bedrag te storten op het eerder vermelde rekeningnummer. Let op: als het buiten Hoensbroek bezorgd moet worden zijn de bezorgkosten hoger, dan geen € 4,95, maar € 8,40 want dat is te dik om als brievenbuspakket verstuurd te worden, dus samen € 28,35.

HERHALINGSLES AED SUCCESVOL

Ook in deze bijzondere tijd is het van belang dat de hulpverleners uit onze wijk op de hoogte zijn van de richtlijnen van het R.I.V.M. Die richtlijnen zijn van groot belang bij de vraag hoe te handelen bij een reanimatie.



Vandaar dat er op 26 november in Buurthuis de Vlieger een herhalingsles reanimatie en AED plaatsvond.

De nieuwste richtlijnen vanuit het R.I.V.M. werden tijdens de les zowel theoretisch als praktisch door de opleidingsorganisatie Hartveilig uitgelegd.

In verband met de veiligheid kregen alle cursisten hun eigen oefenpop om zodoende de hartcompressie en het aanbrengen en gebruik van de AED te oefenen.



De cursisten danken Annemieke van Hartveilig en John Visker, ambassadeur van Hartveilig.

Vuurwerkaanpak Heerlen

Om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden is er een landelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Het vervoer, de verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt eenmalig verboden.

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor licht F1-vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Vanaf half december geldt er in Heerlen, vanwege de risico's, ook een verbod op het vervoer, het bezit en het afsteken van carbid.

Politie, BOA's en straatcoaches werken pro-actief samen om de vuurwerkoverlast te voorkomen en aan te pakken. Zij zijn flexibel inzetbaar, reageren op meldingen van overlast, controleren op internet aankopen uit het buitenland en surveilleren in de wijken.

Van 28 t/m 31 december 2020 gaan Politie en BOA's specifiek controleren op zwaar vuurwerk en overlastmeldingen. Waar nodig wordt een proces-verbaal opgemaakt, worden jongeren onder de 18 jaar doorverwezen naar bureau HALT en wordt het vuurwerk in beslag genomen.

Signaleert u vuurwerkoverlast?

Meld het alstublieft bij de politie of de gemeente via onderstaande nummers.

Politie

- ◆ Geen Spoed 0900-8844
- ◆ Spoed 112
- ◆ Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Overlast en buurtzaken

- ◆ Meldkamer 045-5605900
- ◆ 14045 (buiten kantooruren, kies optie 1.)

Melden helpt

Samen kunnen we de leefbaarheid in onze buurten verbeteren door onveilige situaties en overlast te melden

Politie

- ◆ Spoed - bel 112
- ◆ Geen spoed - bel 0900-8844
- ◆ Meld Misdaad Anoniem - bel 0800-7000

Overlast en buurtzaken

- ◆ Bel 14 045
- ◆ Contact buurtBOA kijk op:
www.heerlen.nl/veiligheiddoenwesamen
- ◆ Meld via internet - www.heerlen.nl/melden
- ◆ Meld via Heerlen-app (download in de app store of google store)



NA DE MARKIZAATPENNING SCHITTERT KASTEEL HOENSBROEK NU OP ZILVEREN DUKAAT

door Bernard Grothues

Na de Markizaatpenning die in 1975 bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Markizaat in opdracht van de Stichting Exploitatie Kasteel Hoensbroek werd ontworpen, is er nu een Zilveren Dukaat bij de Koninklijke Nederlandse Munt verschenen. Het thema van deze serie waarin de dukaat uitkomt is 'Nederlandse kastelen'. Het ontwerp, geïnspireerd op het harnas van ridder Godard van Reede, is onthuld door muntmeester Stephan Satijn. Hierbij waren wethouder Cultuur, Erfgoed, Onderwijs, Jeugd en Wonen Jordy Clemens en Hans Thuis, de directeur van het kasteel, aanwezig. De verkoop is direct van start gegaan op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Beschrijving van de Dukaat

De Zilveren Dukaat werd in opdracht van het ministerie van Financiën geslagen en verscheen als verzamelersmunt. De uitgifte



met 'Kasteel Hoensbroek' is onderdeel van de lopende serie 'Nederlandse kastelen'. Kasteel Hoensbroek is één van de mooiste kastelen van Europa. Het kasteel telt meer dan veertig authentiek ingerichte kamers: van een prachtige en sierlijke balzaal tot een donkere, lugubere kerker. Zeven eeuwen lang werd Kasteel Hoensbroek, op enkele periodes na, bewoond.

De geschiedenis van het kasteel begint in de veertiende eeuw bij ridder Herman Hoen, de eerste heer van de Nederlandse adellijke familie Van Hoensbroeck. Bijna zeshonderd jaar lang is het kasteel in handen geweest van ridders, graven en markiezen die door de gangen dwaalden.

De bewoners vormden samen een bonte stoet van adellijke dames en heren. Bovendien woonde en werkte de bekende Nederlandse dichter-schrijver Bertus Aafjes

tussen 1951 en 1973 samen met zijn gezin in Kasteel Hoensbroek. Het kasteel heeft meerdere functies gehad, waarvan een verdedigingsburcht en woonhuis de twee belangrijkste waren.



De gigantische middeleeuwse toren steekt als een landmark boven het landschap uit en trekt u richting het kasteel. Wanneer u vervolgens het kasteel in loopt, staat u versteld van alle pracht en praal: het is alsof de tijd er heeft stilgestaan.

Veldmaarschalk Godard van Reede in plaats van Ridder Hoen

Het is spijtig dat ridder Hoen niet staat afgebeeld, maar een onbekende veldmaarschalk, die Willem van Oranje III naar Engeland volgde. Helaas schrijft de onverbiddelijke Muntwet voor, dat op dukaten een ridder staat afgebeeld, die landelijk actief is geweest. Veldmaarschalk Godard van Reede (1644 – 1703) is de ridder in het harnas van de serie 'Nederlandse kastelen'. Op veertienjarige leeftijd werd de jonge 'Heer van Ginkel' al klaargestoomd voor een militaire carrière en werd hij ritmeester over zijn eigen compagnie ruiters. In 1660 vergezelde hij zijn vader tijdens een diplomatieke missie naar het Spaanse hof, ter gelegenheid waarvan schilder Jurriaen Ovens

drie levensgrote portretten van de familie maakte en dichter Joost van den Vondel een lofdicht schreef. Tijdens zijn leven heeft van Reede grote militaire prestaties geleverd in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. De voorzijde van de Zilveren Dukaat 'Kasteel Hoensbroek' toont, direct in lijn met de Nederlandse Muntwet, een geharnaste ridder met het provinciewapen voor het linkerbeen. Op het schild is het wapen van de provincie Limburg afgebeeld. Op de voorzijde van de uitgifte leest u het opschrift 'MO.NO.ARG.REG.BELGII.LIMB.' dat is de afkorting van het Latijnse 'Moneta Nova Argenta Regni Belgii Limburgi'.

De keerzijde van de uitgifte toont het Rijkswapen met de Koninklijke Kroon tussen de cijfers van het jaartal. Het opschrift luidt 'CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT', Eendracht maakt macht. Daarbij vindt u het munthuis- en muntmeesterteken. De munt is te bestellen bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Kosten € 49,95

Bron: Koninklijke Nederlandse Munt



'FRISSE WIND' DOOR HEERLEN

Heb jij een gaaf idee voor Heerlen maar weet je niet waar je moet beginnen? Heb je al jaren een goedlopend project, maar wil je iets nieuws proberen? Of wil je dit project uitbreiden en samenwerken met andere inwoners, verenigingen of organisaties in Heerlen? 'Frisse Wind' helpt je graag op weg!

Frisse Wind is een programma van Stichting Samen Heerlen. Het wordt mogelijk gemaakt door de City Boostdonatieregeling van VSBfonds. VSBfonds ondersteunt culturele en sociaalmaatschappelijke ideeën. Met als doel om mensen en organisaties in de samenleving te stimuleren meer verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de plek waar zij wonen te nemen. Heerlen ontvangt voor de periode 2020-2022 een donatie van 1 miljoen euro van VSBfonds. Een donatie is een financiële gift waarvoor voorwaarden aan verbonden zijn. Met deze donatie kan Frisse Wind sociaal maatschappelijke projecten van inwoners helpen opstarten, begeleiden en (financieel) ondersteunen.



In Heerlen ontmoeten verschillende groepen mensen elkaar. Bijvoorbeeld in wijken en buurten, maar ook met sport, kunst of natuur. Frisse Wind wil projecten ondersteunen die bewoners in wijken en buurten samenbrengen. Bewoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen bij Frisse Wind vragen om een donatie voor de uitvoering van hun project. Hieronder staat wanneer je een donatie kunt aanvragen en wat de regels zijn.

Deze regeling bestaat zodat bewoners, niet-professionele vrijwilligersorganisaties en amateurverenigingen van Heerlen financiële steun kunnen krijgen voor hun projecten. Projecten waar iedere inwoner van Heerlen aan mee kan doen. Zodat Heerlenaren zich meer betrokken voelen bij hun stad en buurt en Heerlen een betere stad voor iedereen wordt.

Meer weten?

Ga naar: [frissewindheerlen.nl](https://www.frissewindheerlen.nl)



Wandelen met gedichten onder de brug bij de Naanhof. Foto: Jolanda Ermers

WANDELEN MET GEDICHTEN

Nieuw initiatief in
Maria-Gewanden

Zondagochtend 1 november was de eerste wandeling "wandelen en gedichten". Wandelen met bekende en onbekende mensen. Het wandelen wisselen we af met pauzes waarin we luisteren naar elkaars gedichten, die kunnen van eigen hand zijn of van iemand anders. Zo leer je je buurtgenoten op een andere manier kennen.

Vier wijkgenoten deden deze eerste keer mee: Lian Strijjards, Hans Ermers, Jolanda Ermers-Offerebeek, Jacques Giesbertz en Jacques Smeets uit Elsloo. Hij begon met een gedicht geïnspireerd door een foto-expositie van fotograaf/kunstenaar Fons Verhoeve uit Stein over de voormalige DDR. Een gevoelige beschrijving door de ogen van een oude vrouw en een jong kind. De eerste regels luiden als volgt:

Jong en Oud

*kom maar op wereld, ik ga de uitdaging aan
nog even, dan ontdek ik de nieuwe wereld
aan de andere kant van de muur
waaroverheen ik nog nooit heb gekeken
naar het onbekende rijke westen....*

We liepen door het Schurenbergerpark, langs de talloze bomen door bewoners geplant en de twee pronkende beelden die prachtig afsteken in nog ontluikende strook Randweg. Onder het viaduct, resultaat van de asfaltgedaanteverwisseling tussen Nuth en Hoensbroek, langs de Geleenbeek, las Jacques Giesbertz zijn gedicht voor.

Het leuke van deze manier van gedichten delen is dat er allerhande verhalen naar boven komen. Elke wandelaar kende wel een boeiende anekdote over de bijzondere plekken waar we langskwamen. De eeuwenoude paden die Hoensbroek rijk is, de diefstal van het Mariabeeld, de koffermoord. Maar ook gewoon persoonlijke verhalen.

Heb je ook zin om een keer meedoen? Dat is eenvoudig. Elke eerste zondagochtend van de maand verzamelen we ons voor het "witte kerkje", Onze Lieve Vrouw Maagd der armen, in Maria-Gewanden. Al met al duurt het maximaal 2 uur.

Aanmelden hoeft niet. Meer informatie kan je lezen op <https://www.facebook.com/groups/351245379269639>



'Alfa' - foto: Marina Hermans

Deze foto is al iets ouder, maar in de herfsttijd wel toepasselijk. Hij is gemaakt door Marina Hermans bij het kasteel tijdens een fotoworkshop in 2016. De mooie Alfa is van Henk Mulderij die op ook de foto staat.



DOOR DE LENS

van onze fotoclub

In deze terugkerende rubriek komen telkens foto's aan bod die gemaakt zijn door leden van de fotoclub van de Hoensbroekse Amateur Kunsten.

De fotoclub van de HAK is een groep amateurfotografen die maandelijks bij elkaar komt. Gezelligheid, laagdrempeligheid en steeds betere foto's maken staan bij de groep hoog in het vaandel.



'Kerst' - foto: Henk Hageaans



'Verdord' - foto: Jos Schiffelers



C-Mine - foto: Klaas Korf



Herfstkleuren - foto: Petra Hagenaar



Kapelletje Terschuren - foto: Hans Spreuwenberg

Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek geeft ook in 2021 subsidie!



Welke plannen liggen bij u of uw vereniging op de plank voor het tijdperk ná Corona? Is er een plan maar geen geld of onvoldoende geld om het uit te voeren? Komend jaar zijn er weer mogelijkheden om, ook in co-financiering met andere geldgevers, deze plannen waar te maken.

We snakken allemaal naar momenten waarop we weer samen iets kunnen ondernemen. Iets regelen voor de buurt of vereniging om de sociale contacten aan te halen.

Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door middel van subsidie, in Heerlen en Parkstad, die het maatschappelijk welzijn bevorderen.

Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een buurtproject, een project van een goededoelenorganisatie, een kleinschalig project.

Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot oud kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het Groene Kruis.

De bestuursleden van het Groene Kruis beoordelen elke aanvraag en toetsen deze aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project op stapel staan en voldoet dat aan onze voorwaarden, ondersteunen wij dat wellicht.

Wij vragen een projectomschrijving en een begroting. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op onze website:

www.groenekruisheerlen.nl.

St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek

Ans Winkens Voorzitter

Mail naar Jo Linders, secretaris: jlalinders@gmail.com



Wensboom in Schopla-buurt!

Schopla gaat dit jaar een wensboom in de Opbraakstraat bij de band/bibliotheek plaatsen.

Iedereen kan een mooie wens schrijven en deze afgeven bij bestuursleden van Schopla op Raambouwstraat 158, Opbraakstraat 18 of Neerbraakstraat 27.

U kunt ze ook in onze buurtbieb leggen of opsturen naar: info@mariegewanden.nl

Zij lamineren uw wens en hangen hem vervolgens in de boom.

Laten wij een succes maken van onze wensboom en elkaar een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd!

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Door de impact van het coronavirus hebben meer mensen te maken met eenzaamheids-gevoelens. Eenzaamheid die er voor corona overigens ook was en ook na corona nog zal bestaan, dat moeten we zeker niet vergeten.

De gemeente Heerlen maakt eenzaamheid bespreekbaar en opende op 9 september het Meldpunt Eenzaamheid. Het meldpunt is er voor iedereen die eenzaam is. En voor iedereen die mensen wil helpen die eenzaam zijn.

Meldpunt Eenzaamheid Heerlen gaat eenzaamheid te lijf door inwoners met de juiste personen in contact te brengen.

Wethouder Adriane Keulen: 'Eenzaamheid is een onderwerp dat veel Heerlenaren treft en waar ik me als wethouder nauw bij betrokken voel. Eenzaamheid blijft vaak onopgemerkt omdat mensen het bijvoorbeeld niet herkennen, of zich er voor schamen. Dat is jammer, want aandacht voor elkaar maakt het leven zoveel aangener.

In de afzonderlijke buurten van Heerlen, dichtbij de mensen, gaan we aan de slag om eenzaamheid op te sporen en indien mogelijk tegen te gaan. Dit doen we met zogenaamde 'buurtcoalities'. Het Meldpunt is er op gericht om, samen met iemand die zich eenzaam voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Dit kan ook een luisterend oor zijn. Hiermee doorbreken we de trend van eenzaamheid. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken.'

Het Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via:

Telefoon: 045 - 560 40 04 (ma t/m vrij van 8.30 -17.00 u)

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die zich eenzaam voelt en voor iedereen die eenzaamheid herkent en signaleert.

Stichting Buurtbeheer



MARIA-GEWANDEN

COLOFON

Redactie: Jo Hermanns, Hans Ermers, Peter Sikora

Postadres:

Redactie SBMG
Maria-Gewandenstraat 24
6432CP Hoensbroek
Telefoon: 06 226 813 86
redactie.mariagewanden@gmail.com

Kopij voor de volgende uitgave dient uiterlijk 10 maart 2021 ingeleverd te zijn.

De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens die door derden worden verstrekt.

18e jaargang, nummer 4, oplage: 2300
Opmaak: Ermers Communicatie



Buurtberichten wordt gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier dat gemaakt is van duurzaam verbouwd hout.